

# De Romeinen en hun geheimen



# Mus

Ave!

Mijn naam is Mus.

Dat betekent 'muis' in het Latijn.

Toen ik geboren werd, was ik nogal klein.

Mijn papa noemde me Mus.

Grappig, hoor.

Maar ik ben geen muis!

Ik ben een jongen, al bijna een man.

Tien jaar ben ik nu.

Zie je mij staan bij dat grote huis?

Echt, kijk maar eens goed!

Dat heet trouwens **een domus**.

Maar daar vertel ik straks meer over.



## Wist je dat ...

- ... de Romeinen geen aardappelen, tomaten, citroenen of thee kenden? Ze aten vlees, vis en fruit en dronken wijn.
- ... Romeinen op een bank gingen liggen om te eten?
- ... er nog geen vorken bestonden? De Romeinen moesten dus vaak hun handen wassen.
- ... Romeinen de eersten waren die munten gebruikten om iets te kopen of verkopen?  
Voor die tijd werd alleen aan ruilhandel gedaan.

## Mijn rol

Zie je deze rol?

Ik kreeg die voor mijn verjaardag van opa.

Jij noemt het 'schrift', geloof ik.

Hij is heel streng, want hij is **consul**.

Dat is een soort leider in de stad.

Deze rol vertelt je meer over mijn volk.

De Romeinen, je weet wel.

Het Romeinse Rijk is erg groot.

Ze zeggen dat de zon hier nooit ondergaat.

(Maar 's nachts is het toch donker, hoor!)



Je weet vast al veel over de Romeinen.  
En over **Rome**.  
En onze taal, het **Latijn**.  
Maar weet je ...  
Er zijn ook erg veel geheimen.  
Grappige geheimen.  
En duistere geheimen.  
Spannende weetjes!  
En die wil ik je graag vertellen.  
Allemaal.

Oeps, is het al zo laat?  
Ik moet naar school!  
Anders is de **magister** boos op mij.  
Dat is mijn meester.  
Kom je mee?



## School

Oef!

Net op tijd!

Mijn meester is erg slim, maar ook erg streng.

Een pak slaag is hier niet ongewoon.

En ik heb geen zin in gloeiende billen.

Er is geen schoolgebouw.

Een klas eigenlijk ook niet.

Mijn magister geeft gewoon buiten les.

Naast de zuilengalerij<sup>1</sup>.

Ik schrijf op een **tabula**.

Dat is een wastafeltje.

Wat vraag je?

Of ik nu moet wassen?

Maar nee, dat wassen tafeltje, daar schrijf ik op!

Met een **stilus** kras ik de letters op het tafeltje.

En als ik mijn les ken, dan wis ik alles weer uit.

Simpel!



Ik ben heel goed in letters.  
Dat zie je vast al aan mijn boek!  
Maar rekenen ... tsja ...  
Dat gaat ... iets minder goed.  
Zelfs met het telraam lukt het niet.  
Maar geen nood!  
Papa helpt me wel.  
Zo leer ik het vast snel.  
*(Zonder rode billen van de lat van de magister!)*



Trouwens, ik wil toch schrijver worden.  
Nee, wacht ...  
Dat ben ik eigenlijk al een beetje!  
Met deze rol!

Kom je mee?  
School is uit!  
*(Oef! Geen sommen meer!)*

## Wist je dat ...

- ... de Romeinen meestal drie namen hadden? Eerst een voornaam, dan een familienaam en daarna een achternaam!
- ... heel veel woorden in het Nederlands uit het Latijn komen?
- ... de stad Rome gesticht werd door de twee broers Romulus en Remus? Romulus werd de koning van de stad, nadat hij zijn tweelingbroer had vermoord.
- ... Romulus en Remus opgevoed werden door een wolvin?